

YÜCEL DAĞLI'NIN ARDINDAN



Prof. Dr. Metin Akar

Yücel'i 1983 yılı Şubat ayında tanıdım. Selçuk Üniversitesinden kendi isteğimle naklen Marmara Üniversitesine gelmiştim. O tarihlerde Fen-Edebiyat Fakültesi, Fındıkzade'de eski bir binada idi. Fakülte yeni açılmıştı. İlk öğrencilerindendi Yücel. Onu, derslerinin dışında, sık sık mérhum Orhan Şaik Gökay'ın yanında, (soradan eşi olacak) Banış'la birlikte, samimî durumda görürdüm. Doğrusu, bir millî şairimize, "Bu Vatan Kimin" şairine bu kadar yakın olmalanna da imrenirdim. Elinde hep fotoğraf makinesi olur, devamlı resim çekerdi. Harçlığını bu yolla çıkardığını biliyordum. Sonraki günlerden birinde fakültede odama geldi. Sohbet ettik. Benden akıl istedi: "Hocam, hep günlük hayatın, öğrencilerin, hocaların fotoğraflarını çekiyorum. Bu iş benim ruhumu tatmin etmiyor. Konulu, ses getirecek, bana da zevk verecek fotoğraflar çekmek istiyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?" Aklıma hemen "Evliya Çelebi'nin İstanbul'u" geldi. Çünkü ben de İstanbul'da yeniydim, bu konuyu merak ediyordum. Yücel'e, işe Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin birinci cildini notlar alarak okumakla başlamasını tavsiye ettim. Teşekkür edip gitti.

Derslerde sessizdi. Sıradan bir öğrenci idi. Evliya Çelebi bahsine geldiğimizde gözleri birden parladı. Dikkatle dinledi. Sonra başladı bildiklerini sıralamaya. Dersten sonra Evliya Çelebi konusu odama taşı. Bana, edindiği yeni bilgileri, kitap ve makaleleri ayrıntılı olarak anlattı. O gün Yücel'in yönünü açıkça görme fırsatı buldum. Hep destekledim. Mérhum Orhan Şaik Gök-

yay Bey de hep yanında oldu, bildiklerini öğretti.

Yıllar geçti. Sadece lisansta değil, yüksek lisans derslerinde de hocası oldum. Yüksek lisans ve doktora tez konuları üzerinde tartıştık. Her konu Evliya Çelebi etrafında dönyordu. O da mutluydu, ben de. Fakat, beklenmedik bir aksilik onun eğitimini Marmara Üniversitesinden İstanbul Üniversitesine naklini intaç ettirdi. Yücel ve Evliya Çelebi çalışmaları ümidi avucumun içinden kayıverdi. Üzülmedim desem yalan olur. Bunu kendisine anlattığım zaman, dert etmememi, Evliya Çelebi ile ilgisini hiçbir zaman koparmayacağını anlattı. Sözünde de durdu. Doktorasını bitirdi. Üniversitede öğretim görevlisi oldu. Sanki aslı işi, tek işi Evliya Çelebi'ydi.

Evliya Çelebi'nin birinci cildinin ilk baskısında onu üzen eleştiriler oldu. Morali de bozuldu. Odama üzgün olarak geldi. "Kul hatasız olmaz. Hatasız kitap Kur'an-ı Kerim" diyerek onu yine şevklendirdim. Moralini yükseltmeye çalıştım. "Devam" dedim.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin galiba 7. cildi basılmıştı. 2007 yılındaydık. Ben Bosna ve Hersek'te, Tuzla Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü idare ediyordum. Dekanlıktan, "Mayıs ayında Türkiye'den bir bilim adamını davet etmemi" yetkim olduğunu bildirdiler. Hemen Yücel'e yazdım. "Gel, Evliya Çelebi'de Bosna ve Hersek" konusunu anlat. Misafirimiz ol." dedim. Onu ilgilendiren bir projeden de bahsettim. Davetimi kabul etti. 10 Nisan 2007 tarihinde aşağıdaki mektubunu yolladı:

"Hocam,

Sizin ilhamını vererek başlattığınız bu güzel çalışmanın 10. cildi inşallah yakında bitecek. Ama durum onu gösteriyor ki siz daha güzel yollar açmaya ve yeni ilhamlar vermeğe devam edeceksiniz. Robert Dankoff bu bölge ile ilgili bir çalışma yaptı. İnşallah onu tamamlayan ve Balkanları ortaya koyan bir çalışmayı beraberce yaparız veya ben çalışacak olanlara elimden gelen tüm yardımı yaparım.

Biz burada geçen sene gezdiğimiz Balkanların bir fotoğraf sergisini "Selanik'ten Bosna'ya, yedi günde yedi ülke" adıyla 18-20 Nisan tarihleri arasında Fatih Üniversitesinde açıyoruz, sergi fotoğraflarının büyük çoğunluğu benim çektiğim fotoğraflardan oluşuyor. Kıbrıs'ta da olduğu gibi inşallah sizinle Bosna ve civarını birlikte gezer, notlar alır fotoğraflar çeker, Evliya'nın izlerini ararız. Ben şimdiden heyecanlanmaya başladım.

Saygılar."

Çok sevindim. Banış'la birlikte gel, dedim. Geldiler. Üniversitede Saraybosna, Zenica ve Tuzla'dan gelen öğretim üyesi, subay, astsubay, öğrenci ve basın mensupları huzurunda olağanüstü güzellikte bir Evliya Çelebi konferansı verdi. Evimde konuk ettim. Sonra Travnik ve Saraybosna şehirlerini, buralardaki müze ve tarihî eserleri birlikte gezdik, bol bol fotoğraf çektik. İstanbul'a yolcu ettim. Ziyaretlerinden dolayı çok da mutlu oldum.

ISSN: 1308-2140

Volume 4/4 Summer 2009

Volume
4/4
Summer
2009



TURKISH STUDIES

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

THE SERIAL OF SPECIAL VOLUMES

-SÖZLÜK-

Dr. Yücel DAĞLI Anısına

-DICTIONARIES-

The Memory of Dr. Yücel DAĞLI

EDITORS

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

Doç. Dr. Mehmet Dursun ERDEM



TURKISH STUDIES



Dr. Yücel DAĞLI'yı Kaybettik

1963 yılında Sinop-Gerze'de doğan Yücel Dağlı, ilk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü'nde *Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin 1. cildindeki yer ve şahıs isimleri indeksi* adlı tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı¹. 1987-1996 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda Bilgisayar Bölümü Şefliği vazifesini yürütürken birçok yayının hazırlığında da görev yaptı.

Nisan 1991-Nisan 1992 tarihleri arasında Genel Kurmay ATASE Başkanlığı'nda Asteğmen olarak vatani vazifesini yaptı. ATASE Başkanlığı arşivinin yeniden yapılanması ve bilgisayara uyarlanması projesinde görev aldı. Askerlik vazifesi sırasında Osmanlı-Sırp Karadağ Harbi Koleksiyonu Kataloğu (OSK) ile Osmanlı Rus Harbi (1877-1878) Koleksiyonu Kataloğu (ORH-I)'in yayın çalışmalarında bulundu ve bir taraftan da Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın *Takvimü's-Sinîn* adlı eserini baskıya hazırladı.

1994-1999 eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Dili Bilim Dalında *Türkoloji ve Arşiv Çalışmalarında Bilgisayar ve Program Kullanımı* adlı tezle doktor unvanını aldı. 1996-2000 yılları arası İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü'nde okutman kadrosuyla görev yaptı. 2001 yılından itibaren de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktaydı.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Yücel Dağlı 12 Ağustos 2009 Çarşamba günü akşam saatlerinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu 46 yaşında vefat etti. 13 Ağustos Perşembe günü Akatlar Karanfilköy Camii'nde ikindi namazını müteakip, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Topkapı Sarayı, Osmanlı Arşivi ve TDV İslâm Araştırmaları Merkezi mensuplarından oluşan hocaları, arkadaşları ve dostlarının iştirak ettiği cenaze namazından sonra Hasdal Mezarlığındaki aile kabristanında kardeşi İsrail Dağlı'nın yanına defnedildi. Allah rahmet eylesin, mekân-ı cennet olsun, ailesi, dost ve arkadaşlarının başı sağ olsun.

* Bu çalışma rahmetli Yücel Dağlı'nın www.yuceldagli.com adresindeki web sayfasından yararlanılarak hazırlanmıştır.

¹ . Bu tezi daha sonra Orhan Şaik Gökyay tarafından yayınlanan ve Yapı Kredi Yayınları arasından çıkan *Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, 1. Kitap: İstanbul* (İstanbul 1996) cildinin indeks bölümünü oluşturmuştur.