

Yenileşme Tarihimizde önemli bir isim

18 MAYIS 2001

Vatanını uçurumdan kurtarmaya çalışırken gericiler tarafından parçalanan

Mahmut Raif Efendi

ve
Eserleri

Yazar : İHSAN SUNGU

MAHMUT Raif Efendi yenileşme tarihimizde unutulmaz bir isimdir. H. 1208 (M. 1793) tarihinde Elçilik Kâtibi olarak Londra'ya gitmiş, orada Fransızca çok iyi öğrenmiş, İstanbul'a dönünce Türkiye'nin askerlik alanında gerçekleştirdiği yenilikleri Avrupalılara göstermek üzere Fransızca bir kitap yazmış ve İstanbul'da resimli olarak bastırılmıştı. Bu değerli adam H. 1299 (M. 1907) de Karadeniz istihkamlarına memur olduğu sırada Boğaz'daki yanıklara «Nizâm-ı Cedit» elbisesi giydirmeye girişişi sırada gerici asilerin elinde parçalanmıştır. Böylece Mahmut Raif Efendi, geçen yüzyılın başlangıcında Türkiye'nin girmiş olduğu yenileşme devresindeki hizmeti yüzünden gericiliğin düşmanlığına ilk kurban giden yüksek bir şahsiyettir.

«Yiğit, lakabıyle anılır» sözünü, bazan yanlış kullanan halk, kimbilir hangi geri kafalı tarafından zavallı Mahmut

Raif Efendiye aşılanmış olan «İngiliz» lakabına o kadar alışmış olacak ki, tarihlerde biçarenin adı hep «İngiliz Mahmut Efendi» diye geçer. Halbuki Mahmut Raif Efendi'nin İngilizlikle hiçbir ilgisi yoktur. Kendisi Türk oğlu Türkür. İngiltere'ye gitmesi, Frenkçe öğrenmesi, Fransızca resimli kitaplar çıkarması gibi sebepler kendisine bu lakabın verilmesi için yeter görülmüştür.

Mahmut Raif Efendi bir aralık «Anbar Emaneti»nde bulunmuş, gençliğinden «Koyun Saati» diye meşhur olan Divan-ı Humayun Hocalarından İsmail Efendinin oğludur. Gençliğinde Sadaret «Mektubî Odası»na memur oldu. Tanbur çalmaktaki ustalığı dolayısıyle devrin yüksek mevki sahiplerinin arasına, bu arada Reis-i Küttap (Dışişleri Bakan) Raşit Efendinin dairesine girdi. H. 1208 (M. 1793) tarihinde Türkiye'nin ilk sürekli elçisi olarak Londra'ya git-

miş olan Yusuf Agâh Efendi'nin yanına başkâtip tayin edildi. Bu memurluğu Mahmut Raif Efendi'nin gelişmesine hayli yaradı.

TÜRKİYE'Yİ ECNEBİLERE TANITAN İLK FRANSIZCA KİTAP

Mahmut Efendi, Londra'da Fransızca öğrendiği gibi coğrafya, tarih, politika ve hukuk gibi ilimlere de çok çalıştı. İstanbul'a döndüğünde Fransızca olarak bastırdığı «Tableau des nouveaux reglements de L'empire Ottoman» adlı kitabın ön sözünde: «Gençliğimde Bâbiâli kalemlerine girdiğimdenberi vatanıma faydalı hizmetlerde bulunmak isteğimi şiddetle duymaya başladım. Bana verilen vazifeleri en iyi şekilde yaparak âmirlerimin dikkatini üzerine çekmeye başladım. Okuduklarım arasında dikkatimi asıl çeken bölüm «Politika» oldu. Bu da bir taraftan kendi kendimi aydınlatmak, öbür taraftan bir gün Bâbiâli'ye faydalı olmak isteğinden doğuyordu. Bu alandaki çalışmalarım sürekli olmakla beraber bilgimi genişletmek için birtakım kaynaklara daha başvurmak gerektiğini duyuyordum. Avrupa'ya giderek bir dil öğrenmem lâzımdı. Bu seyahati çok istemekle beraber uzun zaman maksadıma kavuşamadım. Nihayet H. 1208 (M. 1793) tarihinde Londra'da ilk defa kurulan daimi Osmanlı Elçiliğine kâtip tayin edilmekliğim, istediklerimi yapmak için bana umit verdi. Bu yüzden bana —bir lütuf olarak verilen— memurluğu kabul etmekte bir an gecikmedim ve hemen yola çıkmaya hazırlandım. Fikirlerimi gerçekleştirmek için yaptığım ilk iş bir Fransızca gramer ve sözlük kitabı almak oldu. Fransızca genel bir dil olduğu için bunu öğrenmeye karar verdim. İlk temel bilgileri elde eder etmez Avrupa hükümetlerinin güttükleri maksat ve niyetleri iyice örenemek için coğrafya, tarih, politika ve genel hukuk incelemelerine giriştim. Boş za-

manlarında dikkatimi çeken her şeyi, Avrupa devletlerinin maliye sistemlerini, ordularının durumunu, deniz kuvvetlerini, kısacası, hükümetlerinin bütün teşkilâtını incelemeye başladım» diyor.

KİTABIN ÖZELLİKLERİ

Mahmut Raif Efendi tarafından yayınlanan bu kitap o zaman memleketimde kurulmuş olan «Nizâm-ı Cedit» teşkilâtı hakkındadır. Yazar, eserinin ön sözünde, kitabı yayımlamaktan maksadının ne olduğunu açıklarken: «Osmanlı İmparatorluğunun kuvvetleriyle gelir kaynakları hemen bütün Avrupa meşhuldür. Bunlar hakkında doğru bilgi verecek hiçbir eser yoktur. Onun içindir ki bu kısa eserin ilgi çekeceği ümidi cesaret ediyorum» demiştir.

TABLEAU

D E S

NOUVEAUX REGLEMENS

D E

L'EMPIRE OTTOMAN,

Composé par MAÏMOUD RAYF EFENDI,
ci-devant Secrétaire de l'Ambassade Impériale près
de la Cour d'Angleterre.

Imprimé dans la nouvelle Imprimerie du Génie,
sous la direction D'ABDURRAHMAN EFENDI
professeur de Géométrie et d'Algèbre.

CONSTANTINOPLE.

1793

Mahmut Raif Efendi'nin Mühendishane'de basılmış Fransızca eseri

hissettiğini ortaya koyması açısından da ehemmiyeti haizdir. Devlet teşkilatındaki yetersizlik ve aksaklıların ortaya çıkardığı bozulmanın çaresi olarak eski sistemin ihyası şeklindeki Osmanlı devlet adamlarının reformlara geleneksel bakış açısından değişme, bütün olarak belki de bu dönemde kendisini göstermektedir.

"The Regulations, dated in 1211/1796-97, within the Ottoman Central Bureaucracy"

Abstract

In 1796-97, Ottoman central administration was partially reorganized. In this context, some new regulations were issued which have concerned the Sublime Porte, the fiscal administration (Defterdarlık) and the bureau of census registrations (Defterhane).

This study focuses on this reorganization which had regulated the amount of scribes employed in the bureaus of Ottoman Grand Council (Divan) like Beylikci, Ruus, Tahvil and Amedi, as well as the procedures used in the official correspondence. In this framework, some new form occurred in the correspondence of Ottoman fiscal administration after these regulations, are also covered.

Keywords

Divan, Defterdarlık, Defterhane, Sublime Porte, Office, correspondence, clerk, regulation.



MAHMUD RÂİF EFENDÎ VE AİLESİNE DAİR KAYITLAR, VESİKALAR

Erhan AFYONCU*

ÖZET

Mahmud Râif Efendi, III. Selim devrindeki faaliyetleri ve yazdığı eserler ile Nizâm-ı Cedid'in önemli simalarından birisi olmuştur. Bu makalede Mahmud Râif ve ailesi ile ilgili daha önce bilinmeyen tevcihat kayıtları ile timâr tevcihine dair vesikalalar yayınlanmaktadır. Bu arşiv kayıtlarıyla Mahmud Râif'in tasarruf ettiği zeamet ve timârlar ile oğullarının görevleri, gelirleri, ve ölüm tarihleri ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Mahmud Râif, timâr, timâr ruznâmâ defteri, dîvân kâtibi, hâcegân

III. Selim devrindeki ıslahat faaliyetleri içerisinde önemli rol oynayan devlet adamlarından birisi olan Mahmud Râif Efendi, bu devirdeki faaliyetleri ve yazdığı eserleri ile Nizâm-ı Cedid'in renkli kişiliklerinden birisi olmuştur¹. Bu makalemizde Mahmud Râif ve ailesi ile ilgili daha önce bilinmeyen tevcihat kayıtları ile timâr tevcihine dair vesikalaları yayınlayacağız.

Mahmud Râif Efendi, 1760 veya 1761 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası anbar emini İsmail Efendi'dir². İlk olarak tahvil kaleminde çalış-

* Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.

¹ Ahmed Resmi Efendi, *Sefinetü'r-rüesâ ve Zeyllerî*, İstanbul 1269, s. 145; Mehmed Süreyya, *Sicill-i Osmâni*, IV, İstanbul 1327, s. 329; İhsan Sungu, "Mahmud Râif ve Eserleri", *Hayat Mecmuası*, sayı 16 (İstanbul 1929), s. 9-12; Kemal Beydilli - İlhan Şahin, *Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-ı Cedid'e Dair Eseri* (TTK'da baskısı). Bu son zikrettigimiz eser Mahmud Râif ve eserleri hakkında en geniş ve yeni malumatı ihtiva etmektedir. Baskı aşamasında olan bu eserden istifade etmemi sağlayan ve bazı hususlara dikkatimi çeken hocam Prof. Dr. Kemal Beydilli ile vesikalaların okunmasında yardımını gördüğüm meslektaşım Dr. Recep Ahışlı'ya teşekkür ederim.

² K. Beydilli - İ. Şahin, *Aynı eser*.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Dem. No:	82464
Tas. No:	956.0741 MAH. M

MAHMUD RÂİF EFENDİ

ve

NİZÂM-I CEDÎD'E DÂİR ESERİ

KEMAL BEYDILLİ - İLHAN ŞAHİN



TÜRK TARİH KURUM BASIMEVİ - ANKARA
2001

[ZARF:] Sayın : Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü
 ANKARA

[DAMGA:] 16.05.54 / BAYAZID

X-14 Eylül 1954 tarihli mektup

Gayr-i muhterem efendim,

Mektûb-ı dil-nevâzânenizi ve birkaç gün sonra da *Gülistân Tercemesi*'ni aldım; teşekkür ettim. Frenklerin kadir-şinâşlığına, bizim kavmin kıymet-nâdânlığına baktıkça dil-hûn oluyorum. Hollanda üniversitesi kütübhânesinde altı asır evvel terceme olunan *Gülistân* bulunuyor. Türkiye üniversitesi kütübhânesinde altı sene evvel terceme edilen bir eserin bulunduğu bilen bulunmuyor. Elli yıl evvel – ilmî bir teşebbüsünden dolayı – **Sâmî Paşazâde Hasan Bey** merhûm, bana gönderdiği bir mektûbda, “Makbere-i fazilet olan bir diyârda ihyâ-ı fazilet sevdâsına düşmüssünüz; ne müşkil bir sevdâya düşmüssünüz” demişti. Hâlâ o mektûb...

Mühürdâr-zâde isem de her ferdin mührüne mâlik değilim. **Subhî'nin** ve **Abdü'l-Azîz'**in mührü ve yazısı yoktur.

Nahîff'ın eseri hakkında **Doktor Süheyî Beye** bir şey yazmadığınız. Aylardan beri fotoğraf kâğıdı bulamadığım için bir şey yapmak kâbil olamıyorum.

Rûhen, bâhusûs bedenen Aralikta rahatsız oluyorum. Merhamet-i İlâhiyyeye sığınıyorum. Dost doktorlarımız, üzülmekten sakınmamı tavsiye ediyorlar. Mümkin mü? Rakîkû'l-kalb, zaîfû'l-beden, asabî bir adam üzülmmez mi?

Bâkî duâ ve hürmet; gayretli, himmetli efendim. 14 Eylül 1954

İbnü'l-Emîn Mahmûd Kemâl

XI- 11 Nisan 1957 tarihli mektup

Tabîb-i lebîb muhterem efendim,

Hoş sadâ gibi safâ veren mektûb-ı dil-nevâzânenizle –rica ettiğim– resmi aldım. Teşekkür ve duâ ettim. **Mahmûd Râif Efendînîn** resmini –sâbık müze müdürü **Tâhsîn Beyîn** ihtâryla– evvelce Topkapı Sarayı Müzesi müdîr-i halûkundan da istemiştim. Birbirinin aynı olan iki resmin bir günde gelişî garîb tesâdülerdir.

“*Hoş Sadî*” müsikî târihimiz değildir. 1200 sene-i hicriyesinden beri gelen müsikî erbâbinin terceme-i hâllerini ve resimlerini hâvîdir. Yirmi sene evvel mu-kaddimesini yazmıştım. Diğer eserlerin hayâlületiyle şîmdîye kadar metrûk kaldı. İlm u ırfân değil, yaşı kemâle ermiş, fakrû'd-dem fakîrlерinden, zaîf ve nahîf ve bí-yâr u muîn bulunmuş iken bakiyye-i hayârı istirâhata hasr etmeyeip de kendimi mihnetlere sokmak, bâ-husûs bu kış üç ay mütemâdiyen hasta olduğum hâlse yine rahat durmamak bilmem ki kâr-i âkıl midir? Kimseden takdîr ve tâlîf beklemiyorum.

Ta'zîblerinden istîâze ediyoruz. İkinci defa basılmakta olan *Son Sadrazâmlar*'dan hakkım olan 6000 liranın, “Aramadı, istemedi, mûrûr-i zamân vâki’ oldu” denilerek Divân-ı Muhâsebâtça verilmemesinden büyük takdîr ve tâlîf mi olur?

“Bed-bahât ana derler ki elinde cüheâlinin

Kahr olmak için arz-ı kemâl ü hüner eyler” mi diyelim?

Acem'in, hakk-ı ehakkınızda gösterdiği kadîşinâşılığâ, bir de bizim kadirdânlığıma bakıp da ibret almalı.

Allâme-i âlî-şân **Şâñîzâde** rahîmehullâhî bizden ve sizden başka tanıyan ve tanıtan zuhûr ettiye gösterin de gidip arz-ı minnet ve mahmidet edelim.

Mahmûd Râif Efendi de – **Şâñîzâde**'ye kâbil-i kiyâs olmamakla berâber – nevâdirden bir adamdır. Umrûr-ı siyâsiyyeye aşinâ, İngiliz lisânına vâkif, değerli ressâm, bâ-husûs tanbûr-zenlikte mâhir müsikî erbâbindandır. Terceme-i hâlini ve resmini bu sebeble “*Hoş Sadî*”ya dercedeceğim. Müverrih ve müdakkik geçen efendilerimizden soralım, bilen var mı?

Birâder beyin eseri inşâllâh, yakında neşr olunur da istifâde ederiz.

Sâ'îd Efendînîn resmiyle berâber **Fasîh Dedenin** –nevâdirden olan – bir gemi resmini de verdiği tahattur ediyorum.

Bâkî duâ ve hürmet, efendim. 11 Nisan 1957

İbnü'l-Emîn Mahmûd Kemâl

D 2350



lenlerden de bir takım sonuçlar çıkarmak kâbîldir. Bilindiği gibi bir İslâm şehri eğer kale şehri değilse genellikle büyük bir câmiyi merkez olarak genişlemektedir. Ayrıca şehrin temel birimleri olan mâhalleler de yine bir câmi veya mescid etrafında teşekkül etmektedir⁹. Buna göre câmi veya mescidler maddî varlıklar yanında, üstlendikleri çok çeşitli fonksiyonlarıyla da şehrin en temel müesseselerinden biridir.

Müslüman, Cemiyeti ile iç içe yaşayan bir kişidir. Câmi, müslümanların vakit namazlarında ve daha kalabalık olarak Cuma ve bayram namazlarında bir araya geldikleri mekânlardır. Dolayısıyla câmi ve mescidler müslümanların en kolay, en samimi bağlarla bağlanabildikleri ve kendi aralarında manevi bir köprü kurdukları mahallerdir¹⁰. Bu haliyle câmi ve çevresi yalnızca bir ibâdethane olmakten çırakar çok çeşitli vazifeler üstlenen bir sosyal müessesese hüviyetini kazanmaktadır. Böyle müesseselerin teşekkülü ve bunların sayısı şehirlerdeki nüfusun nisbetini ve buna bağlı olarak oradaki her türlü ticâri, ziraî vesair faaliyetin söz konusu olduğu iktisadi ve sosyo-kültürel yapının genişliğini ortaya koymaktadır.

Arkeolojinin bile belki yetersiz kalacağı ve bugün ancak arşiv belgelerinde veya ender sayidakı müşâhidelerin zihinlerinde birer hatırlara olarak yaşayan Eski Erzincanlar (!)daki câmi, mescid ve diğer eserlerin, -çoğunluğunu arşiv belgelerinden olmak üzere diğer kaynaklardan da istifâde ederek- tesbit ve tanıtılması, bir bakıma yok olan tarihi ve şehri yeniden ihyâ etmek demek olacaktır.



8. Stanford Shaw, *Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye*, İstanbul, 1982, C.1, s.228.

9. Camilerin hem fiziki varlıkları hem de üstlendikleri vazifeleri hakkında daha teferruatlı bilgi almak için bakınız: *Câmi*, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.7, s.46-92; *Mescid*, İslâm Ansiklopedisi, C.8, s.1-118.

10. Mehmet Şeker, *İslâmda Sosyal Dayanımlı Müesseseleri*, Ankara, 1991, s.99.

MAHMUD RAİF EFENDİ AS THE CHIEF SECRETARY OF YUSUG AGAH EFENDİ, THE FIRST PERMANENT OTTOMAN-TURKISH AMBASSADOR TO LONDON (1793-1797)*

Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA**

a) A brief introduction to sources

In 1792, in the early stages of the reign of Selim III (1789-1809) the Ottoman empire initiated to reorganise some of its basic institutions along European lines. The Sultan was determined to prevent his empire from declining and meant to transform it into a modern state. His principal intention was to reorganise his empire in order to restore its former power. He strongly believed that this object could be achieved only by modernising the vital institutions of the empire, namely the military, administration, politic, economic, and diplomatic ones, along European lines. In Turkish history these series of the reforms are known as the *Nizam-i Cedid* (New order).

One of the vital reforms of the period concerned diplomatic practice and this study examines the establishment of the first permanent Ottoman-Turkish embassy to London and the work of Mahmud Raif Efendi, the chief secretary of Yusuf Agah Efendi, the

* I am greatly indebted to Dr. Johann Strauss for teaching me to translate and use French primary sources during my doctorate research. Dr. Strauss and Dr. Rhoads Murphrey's many comments and suggestions have been very valuable and greatly appreciated. I should like to express my thanks to the staff of the Başbakanlık Arşivi, İstanbul and Public Record Office, London, for their co-operation while I was working in the archives. I should also like to thank the directors of Fatih Millet Kütüphanesi and of Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi in İstanbul, for allowing me to work in their libraries and for providing microfilm copies of the accounts of Yusuf Agah Efendi and Mahmud Raif Efendi.

** Dr. (Assistant Associate Prof. Dr.) M.A. Yalçinkaya is currently working at the Karadeniz Technical University, Faculty of Arts and Sciences, Department of History.